

Column bestuursleden CCA Gouda e.o.

Vooraf

Als bestuur van CCA Gouda e.o. willen we ons ook graag digitaal herkenbaar maken naar onze leden/donateurs en is er de behoefte uitgesproken om ook met een twee maandelijks column te gaan werken op de website. Deze keer het verhaal van Arend Reijm.

Privé

Mijn naam is Arend Reijm. Ik ben geboren op 04-08-1940 en woon aan de Tweede Tochtweg 72 te Nieuwerkerk a/d/ IJssel in de Zuidplas. Ik ben alweer 20 jaar getrouwd met Riet. Daarvoor was ik 28 jaar getrouwd met Hennie, die in 1992 is overleden aan borstkanker. In mijn eerste huwelijk hebben we drie kinderen mogen ontvangen, één zoon en twee dochters.

Bedrijf

Tot ca. 2002 was ik potplanten-kweker van een aantal bijzondere soorten, zoals Dracena's en Sanseveria's. Om goed potmateriaal te vinden, was ik vaak op reis naar Zuid-Amerika en Azië. Dat deed ik graag en ik ben het blijven doen, tot op de dag van vandaag. Vandaar ook nog steeds mijn activiteiten vanuit Indonesië, waar vandaan ik palmbomen (Rhafis) en bamboestokken importeer (zie foto) voor de handel hier in West Europa. Om dit alles in goede banen te leiden, bezoek ik Indonesië jaarlijks nog wel een tweetal keren. Dit mocht er o.a. toe leiden dat ik, in nauwe samenwerking met het ministerie van Indonesië, hun paviljoen op de Floriade te Aalsmeer mocht inrichten.



Bestuur

In het verleden ben ik altijd lid geweest van de CBTB, waarin ik ook bestuurlijk actief was als secretaris van het regionale Kringbestuur Gouda e.o.. Van daaruit vertegenwoordigde ik ook de werkgevers-belangen. Ondanks vele reorganisaties en fusies in de belangenbehartiging wist CBTB Gouda e.o. zich te handhaven en werd ze in 2003 omgezet in CCA Gouda e.o. Om zo onze identiteitsgebonden zaken voor boer en tuinder te kunnen blijven behartigen. Daarin bleef ik op papier steeds nog secretaris van de club. Ik heb de CBTB en het CCA altijd een warm hart toegedragen en ik hoop dat te blijven doen, want met mijn levenservaring weet ik en mag ik ervan getuigen dat we in eigen kracht niets kunnen. We zijn alle dagen gelukkig afhankelijk van de grote Koning die het geven kan als we er om vragen.

Tot slot hoop ik nog vele jaren de C te mogen krijgen, dat wens ik ook het CCA toe !