

Column bestuursleden CCA Gouda e.o.

Vooraf

Als bestuur van CCA Gouda e.o. willen we ons ook graag digitaal herkenbaar maken naar onze leden/donateurs en is er de behoefte uitgesproken om ook met een twee maandelijks column te gaan werken op de website. Over het algemeen zijn we als agrariërs niet van die schrijvers, maar er is natuurlijk niets mooiers, dan dat men in de column natuurlijk ook de echte persoon erachter herkent !

Thuis

Zelf mag ik al een aantal jaren voorzitter zijn van CCA Gouda (Ton Vonk Noordegraaf) en heb dat altijd met veel genoegen mogen doen. Thuis hebben we (samen met vrouw en dochter) een rundveehouderij, met ook wat schapen en daarnaast een boerencamping. We zijn belijdend lid van de PKN kerk in Stolwijk, waar we met veel genoegen kerkelijk meelevend zijn. Bijzonder en fijn is het dan ook, om o.a. middels het CCA ook interkerkelijke contacten te mogen hebben, want naam-christenen zijn graag strijdig, maar levende gelovigen zoeken de vrede (woorden uit een meditatie van ds. C.H. Spurgeon, rond 1850). Dit is voor mij dan ook de drijfveer om mij in te zetten voor het CCA, naast natuurlijk de liefde voor onze sectoren.



Kring Gouda e.o.

Mede door de komst van gelukkig weer jonge bestuurders in onze gelederen, zijn de activiteiten van CCA Gouda de laatste jaren aardig uitgebreid. Naast onze jaarlijkse ontmoetingsavond voor alle leden/donateurs zijn er ook een ondernemersavond en een tweetal jongerenavonden welke op bedrijfsniveau plaatsvinden (een gecombineerde avond met een bedrijfsexcursie en een onderwerp). Daarnaast ondersteunt CCA-Gouda enkele regionale organisaties en jaarlijks een buitenlands project. Als tegenprestatie dient er dan wel een plan/uitleg ingediend te worden en wordt een korte presentatie van het project verlangd op de ontmoetingsavond.

Geloof

Ook onze sectoren en de mensen in de periferie daarvan kennen hun "bergen en dalen", waarbij ik het als een voorrecht beschouw, dat we die mogen delen vanuit eenzelfde geloof,

om zo elkaar te kunnen bemoedigen en vertrouwen te geven in het leven dat ons is gegeven. En dat we in die afhankelijkheid ons beroep mogen uitoefenen, een ieder met zijn of haar kwaliteiten. Dat in acht nemend mogen we concluderen dat ook al verandert elke generatie wel zijn omgeving en levenswijze, de kern en het doel van het leven onveranderd blijft, namelijk: "leven in afhankelijkheid en tot eer van onze God en Schepper en mogen vertrouwen op zijn Genade" ! Net hebben we 500 jaar Reformatie mogen gedenken en weten we, wat dat voor Christenen heeft mogen betekenen ! Ook Maarten Luther had in zijn jonge jaren als monnik zijn strijd en aanvechtingen, maar mocht ook wijsheid ontvangen, om zo een keerpunt in het Christelijk geloof van die tijd te bewerkstelligen.

Dit alles in acht nemend, kunnen we met elkaar concluderen, dat ook organisaties als het CCA, niet alleen een rijk verleden hebben, maar ook toekomst en wil ik daarom graag besluiten met de aanhef van het bekende Lutherlied: "Een vaste burcht is onze God" !

Hartelijke groet: Ton Vonk Noordegraaf.