

Verslag jongerenavond CCA regio Gouda, 11 april 2018, over 'Fraude, waarom niet?!'

De voorzitter, Ton Vonk Noordegraaf, opent de avond met het lezen uit Romeinen over onderwerping aan de overheid. Daarna gaat hij voor in gebed.

Vervolgens krijgen de ruim 20 aanwezigen een rondleiding over het prachtige bedrijf van de voorzitter, waar we schapen, lammeren en koeien zien. Ook zien we een gedeelte van de landelijk gelegen boerencamping.

Daarna krijgt Peter Veldhuizen het woord. Hij geeft een presentatie over Fraude, waarom niet?!

Wat is de betekenis van Fraude?

Peter vertelt eerst wat het woordenboek aangeeft:

- valsheid, bedrog (in administratie, geldelijk beheer en m.b.t. de samenstelling van waren)
- smokkelarij (uit Frans)

Peter vraagt welke soorten fraude kun je allemaal opnoemen: Voorbeelden zijn: mestfraude, belastingfraude, diplomafraude, examenfraude, subsidiefraude en productfraude.

Een aantal redenen om te frauderen:

- Financieel belang
- Ingewikkelde regelgeving
- Niet eens zijn met het beleid van de overheid

Wat zijn redenen om niet te frauderen?

- Niet ethisch
- Eerlijk duurt het langst

Wat zegt de Bijbel over Fraude?

Bij Fraude ga je tegen meerdere geboden van God in.

Enkele teksten uit de Bijbel m.b.t. fraude zijn:

- Geeft dan de keizer wat des keizers is, en Gode wat Gods is
- Vermaan hen dat zij de overheden en machten onderdanig zijn, dat zij *hun* gehoorzaam zijn, dat zij tot alle goed werk bereid zijn
- Gij zult geen tweeërlei weegstenen in uw zak hebben, een grote en een kleine. Gij zult in uw huis geen tweeërlei efa hebben, een grote en een kleine. Gij zult een volkomen en gerechte weegsteen hebben; gij zult een volkomen en gerechte efa hebben; opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de HEERE uw God geven zal. Want al wie zulks doet, is de HEERE uw God een gruwel; *ja*, al wie onrecht doet.
- Let op den vrome en zie naar den oprechte, want het einde van *die* man zal vrede zijn.
- Want het bedenken van het vlees is de dood; maar het bedenken van de Geest is het leven en vrede;

- Mijn zoon, laat ze niet afwijken van uw ogen; bewaar de bestendige wijsheid en bedachtzaamheid. Want zij zullen het leven voor uw ziel zijn, en een aangenaamheid voor uw hals.
Dan zult gij uw weg zeker wandelen, en gij zult uw voet niet stoten. Zo gij nederligt, zult gij niet schrikken; maar gij zult nederliggen en uw slaap zal zoet wezen.
- De arme, wandelende in zijn oprechtheid, is beter dan die verkeerd is van wegen, al is hij rijk.
- Die met een bedrieglijke hand werkt, wordt arm, maar de hand van de vlijtigen maakt rijk.
- Opdat gij beproeft de dingen die *daarvan* verschillen, opdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven, tot de dag van Christus;

Peter noemt ook dat het in ons zit om altijd de grens op te zoeken. Het is nodig anderen te behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden.

Ook behandelt Peter een aantal casussen waaronder:

Je komt erachter dat je net te laat bent met aanvragen van een subsidie. De leverancier is bereid om de datum van de factuur aan te passen. Op basis van de aangepaste factuur is het mogelijk om de subsidie aan te vragen. Dit mag niet.

Conclusie:

Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat wél luidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenkt datzelve.

Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doet dat; en de God des vredes zal met u zijn (Filippenzen 4: 8 en 9



Na de sluiting door Peter is er nog een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.