

Column bestuursleden CCA Gouda e.o.

Vooraf

Als bestuur van CCA Gouda e.o. willen we ons ook graag digitaal herkenbaar maken naar onze leden/donateurs en is er de behoefte uitgesproken om ook met een twee maandelijks column te gaan werken op de website. Deze keer het verhaal van Jeanne Snoek

Privé

Mijn naam is Jeanne Snoek. Ik ben geboren op 2 april 1966 en woon aan de Schoonouwenweg 46a te Stolwijk. Ik ben bijna 31 jaar getrouwd met Martjan. Wij hebben vier kinderen mogen ontvangen, 1 zoon en drie dochters. Verder mogen we genieten van twee kleinkinderen en het derde kleinkind is in april op komst.

Bedrijf

Martjan en ik hebben samen met onze zoon Gertjan en schoondochter Corianne een legpluimvee- en een melkveebedrijf. Sinds 2015 verkopen wij een gedeelte van onze vrije uitloop eitjes (Stolweitjes; Stolwijk weide eitjes) zelf als “streekproduct” aan supermarkten en kaasboeren. Verder zijn we in januari 2018 begonnen met het maken van boerenkaas, waarvan we ook een gedeelte verkopen aan de supermarkten als Stolweidekaas.

Zo hebben we allemaal ons eigen “ding” in het bedrijf. Martjan en ik de kippen en de eieren/kaasverkoop in de winkels, Gertjan en Corianne de koeien en het kaas maken.

Bestuur

Ik draai al verschillende jaren mee in het bestuur van CCA Gouda. Ik ben daarin afgevaardigde van Passage (voorheen de Christelijke Plattelands vrouwen). Dat betekent dat ik naast het meedraaien in het CCA bestuur ook meedraai met een clubje boerinnen een VrouwenSymposium dag in elkaar te zetten. Afgelopen jaar hadden we ook weer een prachtige dag georganiseerd in de Til te Giessenburg.

's-Morgens was Reinier van de Berg uitgenodigd. Hij hield een lezing over klimaatverandering, ons een zorg?! en 's-middags was het dames toneelgezelschap van de Vlister Vrouwen uitgenodigd. Zij speelden de tragikomische komedie “het drama van de Bonrepas en het misgelopen lintje. Al met al een prachtige dag en zeker niet alleen voor boerinnen, iedereen is hier voor van harte uitgenodigd.

Tot slot

Het leven als boer is een prachtig leven, zo dicht bij Gods schepping. God wil betrokken worden bij elke keuze die wij maken. Hij wijst ons de weg die we moeten gaan. Soms gaat dat door de bergen heen en andere keren door rivieren. Daarin laat Hij ons niet alleen gaan. Hij is dichtbij ons. Dat hebben wij als gezin mogen ervaren door de jaren heen, wanneer er moeilijke keuzes gemaakt moesten worden (fipronil).

Ik hoop nog een tijd mee te mogen draaien bij de CCA.

Hart. Groet, Jeanne Snoek