



# *Nieuwsbrief*

*Jaargang 2, nr. 2*

*(juni 2021)*



## CCA – Nieuwsbrief

Dit is het tweede nummer van de tweede jaargang van de CCA-Nieuwsbrief. Na een koud voorjaar is het ineens zomer met groeizaam weer.

In deze Nieuwsbrief 'praten' we u graag weer bij over allerlei zaken.

Zoals GroenGelovig, de samenstelling van het landelijk bestuur, het nieuwe proef-lidmaatschap, etc. We wensen u veel leesplezier toe.

### Samenstelling landelijk bestuur

Jan den Boer is na drie periodes formeel aftredend als bestuurslid en vice-voorzitter. Jan is ook coördinator van Pastoraal Agrarische Coaching (PAC) en doet daar ook zelf veel werk in. Daarom vinden het bestuur en Jan den Boer zelf het belangrijk om 'goed met elkaar verbonden' te blijven. Het bestuur besluit dat Jan den Boer vanwege zijn rol als coördinator PAC, als 'adviserend bestuurslid' voor onbepaalde tijd wordt toegevoegd aan het CCA-bestuur.

Normaliter zou het bestuur dit op de voorjaarsvergadering hebben gedeeld met de leden. Nu deelt het bestuur dit schriftelijk via deze Nieuwsbrief mee. Wanneer u bezwaar wilt maken tegen de benoeming van Jan den Boer als 'adviserend bestuurslid' dan kunt u dat **uiterlijk 1 juli 2021** kenbaar maken bij de voorzitter Jan Overeem ([jaovereem@gmail.com](mailto:jaovereem@gmail.com))

Peter Slingerland draait vanuit Gouda al een tijdje mee in het landelijk bestuur, maar hij is formeel nog niet benoemd. Dat zou normaliter ook in de voorjaarsvergadering gebeuren. Het bestuur besluit om Peter Slingerland te benoemen als bestuurslid. Ook ten aanzien van de benoeming van Peter Slingerland in het bestuur geldt, dat als u tegen deze benoeming bezwaar wilt maken, u dat **uiterlijk 1 juli 2021** kenbaar maken bij de voorzitter Jan Overeem ([jaovereem@gmail.com](mailto:jaovereem@gmail.com)).

### Jaarverslag 2020

Op de vergadering van donderdag 27 mei 2021 heeft het bestuur het inhoudelijke jaarverslag 2020 vastgesteld. Dit jaarverslag is op de website van CCA te lezen.

Zie: <https://www.cca-nederland.nl/jaarverslag-2020/>

De kascommissie 2020, die bestond uit Evert Blaauwendraad en Henk Dekker, heeft de financiën van 2020 gecontroleerd. De commissie heeft een positief rapport uitgebracht aan het bestuur. Vanwege de corona beperkende maatregelen kon er in 2021 geen voorjaarsvergadering plaatsvinden. Daarom is in de vorige CCA-Nieuwsbrief geschreven, dat CCA-leden in de gelegenheid werden gesteld om, indien ze dat wilden, na 15 maart de financiële stukken bij Arie v/d Vliet op te vragen. Geen van de leden heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt of

vragen over het financiële verslag van 2020 gesteld. Op de vergadering van donderdag 27 mei 2021 heeft het bestuur het financiële jaarverslag 2020 en de begroting van 2021 vastgesteld. Ook heeft het bestuur Arie v/d Vliet (administratie) en Jouk Dunnink (penningmeester) decharge verleend voor het gevoerde financieel beleid in 2020.

***NBI***

*Om deze berichten zo goed mogelijk met de leden te delen, worden deze ook in de komende Verbinding geplaatst.*

## **Proef-lidmaatschap**

Om het lid-worden van CCA te vergemakkelijken, heeft het bestuur besloten om een proef-lidmaatschap in te voeren voor mensen die overwegen om lid te worden van onze vereniging.

Proefleden krijgen Verbinding, deze Nieuwsbrieven en uitnodigingen voor bijeenkomsten van CCA. Het proef-lidmaatschap duurt maximaal 2 jaar en kent een gereduceerde lidmaatschapsprijs van € 50 per jaar. Ervaringen bij andere verenigingen geven aan dat persoonlijk contact met proefleden heel belangrijk is. Daarom worden ze (liefst) meerdere keren gebeld.

Voor het proeflidmaatschap zal een aparte flyer worden ontwikkeld. En op de website van CCA komt hiervoor een aparte aanmeldknop.

Naast dit proef-lidmaatschap zijn we als bestuur samen met het CGMV agrarisch in gesprek met een aantal agrarische jongeren om de inhoud van vorm van een (mogelijk) jongerenlidmaatschap te verkennen. Zo gauw daar meer duidelijkheid over is, zullen we daarover berichten.

## **Najaarsvergadering 2020**

In de vorige Nieuwsbrief is al gemeld dat we de jubileumviering (25 jaar) hebben uitgesteld naar het voorjaar van 2022. Voor dit najaar (november 2021) verkent het bestuur de mogelijkheden voor een najaarsvergadering. Al discussiërend werden onder andere aspecten genoemd:

- Verwachting: 70-80 leden aanwezig;
- Tweede vrijdag in november: 12 november;
- In zaal waar 1,5 m uitvoerbaar is voor zo'n groep mensen;
- In principe gebruikelijk programma: 's morgens spreker, samen lunchen, 's middags workshops
- Thema zou kunnen zijn: 'van wie is het land?'
- Mogelijke sprekers: denk aan nieuwe Tweede Kamerleden.

Zoals gezegd/geschreven, 'het bestuur verkent de mogelijkheden'. Dus dit alles is onder voorbehoud.

## GroenGelovig

In 2019 heeft CCA bijgedragen aan het christelijk event GroenGelovig. Het event werd toen gehouden in het Dominicanenklooster in Zwolle.

Dit jaar werd het event geheel online georganiseerd. In verschillende christelijke kranten (Nederlands Dagblad, Reformatorisch Dagblad, Friesch Dagblad) en bladen (Visie) is er uitgebreid aandacht aan besteed. Het thema dit jaar was 'Aarden'. Ook dit jaar hebben we als CCA een bijdrage geleverd. Onder andere door op maandag 31 mei samen met CGMV agrarisch en de ChristenUnie een webinar over 'de bodem' te organiseren. Het online webinar werd door ruim 50 mensen bezocht. Vrijdagavond 28 mei en zaterdag 29 mei werd het online programma door honderden mensen bekeken. De reacties op de verschillende programma-onderdelen van deze GroenGelovig-editie waren / zijn zeer positief. Op internet en op Youtube kunt u verschillende programmaonderdelen zien en terugkijken.

CCA is een vereniging van christenen die zich verbonden voelen met de agrarische sector. De kernwaarden van onze vereniging zijn 'verbinden, verdiepen en inspireren'. Meedoen met GroenGelovig past daar wat ons betreft heel goed bij. Boeren en burgers die vanuit een gedeelde geloofsovertuiging in gesprek zijn over Gods Schepping.

Vanwege de betrokkenheid van CCA bij GroenGelovig kreeg Wiggele Oosterhoff van het Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap het verzoek om een blog te schrijven over een Bijbeltekst die in dit verband 'schuurt'. De tekst is Psalm 24 geworden. De blog is te vinden op de website [www.debijbel.nl](http://www.debijbel.nl) en op onze eigen website.

We sluiten deze Nieuwsbrief met deze blog af, ter lezing en overdenking.

### **De waarde van de aarde**

*Door Wiggele Oosterhoff*

Als kleine jongen ging ik met mijn ouders naar de Hogeschooldagen in Kampen. Dat waren toogdagen van de gereformeerd-vrijgemaakten naar hun theologische hogeschool. Duizenden mensen vulden dan de kerken en binnenstad van Kampen. Wij gingen 's morgens vroeg met de bus zodat we als één van de eersten de Burgwalkerk in konden voor een goede zitplaats. We zaten op de galerij, tegenover het geweldige pijporgel. Ik bewaar er goede herinneringen aan, vooral aan de massale samenzang.

Of het daar in Kampen gebeurde of 's zondags in de kerk, we zongen wel eens Psalm 24:1.

*Al d' aard' en alles wat zij geeft,  
Met al wat zich beweegt en leeft,  
Zijn 't wettig eigendom des HEEREN.  
Hij heeft z', in haren ochtendstond,  
Op ongemeten zeën gegrond,  
Doorsneden met rivier en meren.*

Excuses voor de oude berijming, maar zo herinner ik me dit psalmvers. We zongen het uit volle borst en uit het hoofd. We dachten er niets eens bij na. Nu ik dat wel doe, en dan met name over die eerste regels, wordt deze psalmtekst best spannend. Alles wat op de aarde leeft en alles wat de aarde geeft, is het wettig eigendom van de HEER. Als je dat zingt, dan zeg je nogal wat!

### **Boeren, bouwers en burgers**

Dan gaat het over boerenland waar grote en zware machines overheen rijden en de grond verdichten. Over het bodemleven dat daardoor letterlijk in verdrinking komt. Het gaat over de afnemende biodiversiteit in Nederland. Niet alleen in de natuur en op boerenland, maar ook in voor- en achtertuinen van burgers. Tuinen die vol stenen worden gelegd en waar geen vlinder of insect nog eten kan vinden. Het gaat ook over die zeldzame diertjes waardoor een oud gebouw niet gesloopt mag worden en nieuwbouw moet worden uitgesteld.

Volgens de letterlijke psalmtekst gaat het over de aarde. Maar zou het in de geest van de tekst ook kunnen gaan over de lucht en het water? Waarschijnlijk wel. Als dat zo is, dan gaat het ook over stikstof. Over bouwers en boeren die zich moeten verantwoorden over de hoeveelheid stikstof die ze produceren. De boeren deden dat al langer. De bouwers van huizen, wegen en dijken moeten er nu ook aan geloven. Dan gaat het ook over plastic in het oppervlaktewater en over het gebruik van schoon drinkwater. Over beregenen van gewassen. Over het besproeien van ons gazon tijdens een hittegolf en over hoe lang wij douchen.

### **Elkaars gelijken**

Inderdaad, je zegt nogal wat als je zingt: *Alles wat op de aarde leeft en alles wat de aarde geeft, is het wettig eigendom van de HEER.*

Vruchtbare grond, schone lucht en schoon drinkwater zijn op deze wereld schaars. Ze kunnen zomaar aanleiding voor oorlogen zijn. In Nederland geldt zeker dat grond schaars en duur is. Boeren, bouwers van huizen en wegen, ontwikkelaars van natuur, ze hebben allemaal land nodig.

Discussies over grondgebruik lopen zo nu en dan hoog op. Willen we vruchtbare landbouwgrond gebruiken voor het bouwen van datacenters, voor zonneparken of voor meer natuur? Boeren, burgers en bestuurders staan in deze discussies vaak tegenover elkaar.

Psalm 24 leert ons dat we in discussies over grond, lucht en water elkaars gelijken zijn. Als we samen zingen dat de aarde, alles wat zij geeft en wat erop leeft, het wettig eigendom van onze Heer is, dan zijn we samen rentmeesters, klein of groot, van dat wettig eigendom van de Heer.

Op basis van deze gezamenlijke geloofsovertuiging kunnen we gesprekken voeren over de vraag hoe je dat in je leven en/of in je bedrijf vorm geeft. Niet vanuit een oordeel over de ander, maar vanuit oprechte belangstelling voor die ander: hoe doe jij dat, waarom doe je dat zo?

### **Rentmeesters**

Ik ken een voor veel Nederlanders bekend liedje, dat we tijdens de Hogeschooldagen in de Burgwalkerk zeker niet zongen:

*Vijftien miljoen mensen,  
op dat hele kleine stukje aarde.  
Die schrijf je niet de wetten voor,  
die laat je in hun waarde.*

Ik hoop dat we — ondanks de eigenwilligheid die ons mensen soms eigen is — de waarde van de aarde als eigendom van de Heer erkennen. En dat we elkaar herkennen als rentmeesters van die aarde. Omdat we samen geloven dat de aarde en alles wat er boven, op, in en onder leeft het wettig eigendom van onze Heer is.

Wiggele Oosterhoff

*Docent-onderzoeker ethiek en ondernemen Aeres Hogeschool Dronten en  
beleidsmedewerker Christen Contact Agrarisch*

### **Tot slot**

We wensen u een mooie zomer toe. Dichtbij God en zijn schepping en verbonden met elkaar. Gods onmisbare zegen toegewenst!

Met hartelijke groet,  
Wiggele Oosterhoff (beleidsmedewerker CCA).