

## Onvoorstelbaar wonderlijk gemaakt !



God maakt zichzelf bekend als Schepper van de hemel en van de aarde. Klaas Nanninga liet aan de hand van prachtige beelden zien, hoe indrukwekkend die schepping is. God heeft bij de schepping zich niet ingehouden, zijn schepping is onvoorstelbaar wonderlijk gemaakt.

Op de CCA-avond van de regio Noord-West Veluwe (Noordeinde, 21 oktober 2021) vertelde de oud-docent biologie Klaas Nanninga enthousiast over Gods schepping. Aan de hand van prachtige beelden over planeten en zonnestelsels liet hij zien hoe groot het heelal kan zijn. Onvoorstelbare aantallen sterren kwamen langs, op eveneens onvoorstelbare afstanden bij ons vandaan.

Ook van planten en dieren liet Nanninga prachtige beelden zien. Sommige zeedieren zijn pas recent ontdekt. Van heel veel dieren snappen we niet waarom God ze heeft gemaakt, zoals ze eruit zien. Rupsen die veranderen in vlinders, het is onvoorstelbaar wat er in die cocon gebeurt.

Het tweede deel van de avond liet Nanninga zijn hoorders nadenken over de gevolgen van de zondeval. Zijn camouflagekleuren – bedoeld om te kunnen verstoppen voor roofdieren, spinnenwebben – bedoeld om andere dieren te vangen, te doden en op te eten, roofdieren en kringlopen écht na de zondeval ontstaan? Als je erover doordent, zou God na de zondeval haast voor de tweede keer een schepping hebben moeten maken. Heel veel planten- en diersoorten moesten dan veranderen. Of heeft God het gemaakt zoals wij het nu kennen en was het paradijs een beschermde tuin?

Het zijn grote vragen, waar één avond te kort voor is. Boeiend om over na te denken en over door te praten.

Christenen belijden dat God zich laat kennen in Zijn schepping. Daar kun je zijn Goddelijke grootheid zien. Klaas Nanninga heeft ons met zijn enthousiaste presentatie en prachtige beelden daar iets van laten zien.

Dank en eer aan de Schepper!

*Wiggele Oosterhoff  
Dronten, 22 oktober 2021*