



Nieuwsbrief

Jaargang 2, nr. 4

(december 2021)



Eind 2021

Dit is het vierde en laatste nummer van de tweede jaargang van de CCA-Nieuwsbrief. Het is half december, de dagen zijn kort. We zitten in de Adventstijd en we leven toe naar het Kerstfeest. Op het moment dat ik deze Nieuwsbrief schrijf, is nog niet bekend hoe de coronamaatregelen er dan uitzien. Kunnen we naar de kerk? Met hoeveel mensen kunnen we bij elkaar op bezoek? We weten het (nog) niet. Wat we wel weten, wat we mogen geloven, is dat God – onze Vader, de Almachtige Schepper van hemel en aarde, alles in Zijn hand heeft. Deze aarde en alles wat erop, erboven en erin leeft. Ook jouw en mijn leven zijn in Zijn hand. Hij heeft het zelf gezegd:

“Ik heb jou in mijn beide handpalmen gegrift.”

(Jesaja 49:16)

Ik hoop en ik bid dat u dit vertrouwen mag hebben en zult behouden.

In deze Nieuwsbrief willen we u weer ‘bijpraten’ over een aantal zaken van onze vereniging Christen Contact Agrarisch. Mede ook naar aanleiding van de bestuursvergadering van donderdagavond 9 december jongstleden.

Regionale activiteiten

In diverse regio’s hebben er dit najaar bijeenkomsten plaatsgevonden; Gouda, Overijssel, Achterhoek en Noord-West Veluwe. Fijn dat deze bijeenkomsten werden georganiseerd en door konden gaan. Het waren (vaak) avonden waar het ‘elkaar ontmoeten’ centraal stond. Bijpraten over hoe het gaat. Het is goed om elkaar de vraag te stellen: hoe gaat het met jou? En soms kan het best lastig zijn om daar een open en eerlijk antwoord op te geven. Vooral als het niet zo goed gaat. Met jezelf, in de familie, op het bedrijf of op het werk. De praktijk van het leven leert dat er open over praten (vaak) wel helpt. Een luisterend oor is vaak heel belangrijk.

Wanneer u aankondigingen en korte verslagen van dergelijke bijeenkomsten naar Wiggele Oosterhoff opstuurt, worden ze op de website van CCA geplaatst. Doe dat alstublieft. Want zo kunnen we elkaar en anderen laten zien dat we actief zijn en is er ‘nieuws’ op de website te lezen.

In sommige regio’s konden geplande activiteiten vanwege corona helaas niet doorgaan. Of er waren te weinig aanmeldingen om het door te laten gaan. Dat is jammer. Zeker voor de mensen die tijd en energie in de organisatie hebben gestoken. Toch zou ik u willen vragen om niet moedeloos te worden of te kijken naar de dingen die niet kunnen of lukken, maar positief te blijven en het een volgende keer weer te proberen.

Christen Contact, als je van Christen meervoud en van Contact een werkwoord maakt, dan staat er: *Christenen Contacten*. Laten we dat naar elkaar en naar anderen doen!

Bestuur

Vicevoorzitter

Eerder hebben we al gemeld dat Jan den Boer na de nodige verlengingen geen bestuurslid meer is. Hij blijft wel bij het landelijk bestuur betrokken vanwege zijn rol van Pastorale Agrarische Coaching (PAC). Jan den Boer was ook vicevoorzitter. In de bestuursvergadering van donderdagavond 9 december jl. is Peter Slingerland benoemd als nieuwe vicevoorzitter.

Peter, ook vanaf deze plaats, dank dat je deze rol op je wilt nemen. Succes en wijsheid gewenst, daar waar er een beroep op je wordt gedaan!

Rooster van aftreden

In de loop van volgend jaar (2022) zal Frans Hoogendoorn het landelijk bestuur ook verlaten. Zijn termijnen zitten er dan ook op. Daarom gaan we als bestuur weer op zoek naar een nieuw bestuurslid.

Denk je, nu je dit leest, dat is misschien wel iets voor mij? Of denk je, ik zou wel eens willen weten wat het precies inhoudt? Neem dan even contact op met onze voorzitter Jan Overeem: M: 06 – 21877585, E: jaovereem@gmail.com.

Jubileum en landelijke dag

Vanwege de coronabeperkende maatregelen moesten we als landelijk bestuur ook besluiten om de landelijke dag op vrijdag 19 november jl. af te blazen. Meerdere leden hebben via mail of persoonlijk daarop gereageerd met woorden als: *'Jammer en begrijpelijk, had dit wel verwacht, een wijs besluit, helemaal mee eens dus. Wijsheid gewenst en gezondheid.'* Hartelijk dank voor dit soort reacties. Goed om elkaar te blijven bemoedigen!

Eerder hebben we gemeld dat we het 25-jarig jubileum op (DV) zaterdag 23 april 2022 wilden vieren op de Eemlandhoeve van de fam. Huijgen in Bunschoten.

Op de bestuursvergadering van 9 december jl. hebben we hier weer over gesproken. Laten doorgaan van deze dag, betekent namelijk dat we vanaf heden 'volgas' moet geven met de organisatie ervan. Alles overziende hebben we gemeend dat het organiseren van de jubileumviering in april 2022 te onzeker en te risicovol is. We hebben daarom besloten om deze NIET door te laten gaan.

Hoe verder?

We ervaren het vieren van het 25-jarig jubileum na het nodige uitstellen, inmiddels als 'mosterd na de maaltijd'. Daarom willen we ons nu richten op een 'inspirerende ledendag'. We denken daarbij aan eind augustus 2022. Dan er is meer kans op goed weer voor een mogelijke buitenactiviteit en de corona-situatie is dan wellicht ook gunstiger. Over exacte datum en mogelijke invulling praten we verder. Mocht u ideeën hebben en/of daaraan mee willen werken? Graag! Neem dan even contact op met Wiggele Oosterhoff: M: 06 – 20184694, E: wiggele@oosterhoff-consult.nl

Verzoek om steun

Als CCA kregen we vanuit Kenia een verzoek om te participeren in een christelijk landbouwonderwijsproject. Dat doen we niet, maar we willen dit wel onder uw aandacht brengen. Wellicht ziet iemand persoonlijk hier een mogelijkheid o.i.d..

Goedemorgen,

Ik vond jullie emailadres op de website. Fijn dat er een christelijk platform is voor de agrarische sector !

Ik zal me even voorstellen: mijn naam is Jolanda Odiyo. Ik ben door een Nederlandse kerk uitgezonden om in Kenia met straatjongens te werken. Wij bieden deze jongens een tweejarig programma aan, met als hoofdmoot landbouw en discipleship. Wij trainen jongens van de straat, uit de krottenwijken, en uit de jeugdgevangenis.

Wij hebben gekozen voor de agrarische sector voor de volgende redenen:

- Werk: er is altijd werk te vinden in deze sector, voor alle niveaus die de jongens hebben. Zodra ze bij ons slagen, gaan ze bij een boer werken*
- Buiten de stad: onze boerderij, en ook de boerderijen waar ze gaan werken zodra ze geslaagd zijn, liggen buiten de stad. Dit vermindert de kans op terugval. Want ze zijn op afstand van oude vrienden, bendeleden, etc.*
- Gezondheid: de helft van de dag krijgen ze praktijkles, lekker in de buitenlucht!*

Onze boerderij is 6 hectare en we verbouwen op de akker allerlei groenten, lokale bladgroenten, uien, en ook wat ze hier noemen blanke groenten (broccoli, bloemkool, etc). Verder hebben we een kas waar we met name tomaten en paprika telen. Hiernaast zijn we begonnen met hydroponics, waar we met name sla kweken. Verder hebben we een paar koeien en zo'n 100 varkens

Wij zijn op zoek naar iemand die op vrijwillige basis een korte of langere tijd zou kunnen komen om ons te helpen en te adviseren. Het liefste iemand met een christelijke levensovertuiging. Wij kunnen helaas niet iemand betalen, want we leven zelf van donaties. We staan erg open voor advies, het liefste 'on the ground'

Als jullie aan charity doen en/of een project zoeken om te sponsoren, houden wij ons ook aanbevolen !

Met vriendelijke groet, Jolanda Odiyo

E: jolanda@baraka4africa.org, <https://www.stichtingbaraka.nl/>

Kerstfeest 2021

Bij de opening van de bestuursvergadering op 9 december jl. las voorzitter Jan Overeem een stukje uit het geslachtsregister van Jezus, Mattheüs 1: 12-16. Hij memoreerde dat stamboomonderzoek tot verrassingen kan leiden. Zo komen er in de stamboom van Jezus vier vrouwen voor met een bijzonder levensverhaal: Tamar, Rachel, Ruth en Bathseba. Het deed me denken aan een 'Kerstgedicht' dat ik een aantal jaren geleden heb geschreven. Ik sluit er deze Nieuwsbrief mee af en wens u goede Kerstdagen en een goede jaarwisseling toe, samen met hen die u lief zijn.

Met hartelijke groet, Wiggele Oosterhoff (beleidsmedewerker CCA).

Vijf vrouwen

*Tamar,
buitenlandse vrouw uit Kanaän,
weduwe, verstoten, hoer,
in verwachting van een man uit Israël,
een zegelring als bewijs.*

*Rachab,
buitenlandse vrouw uit Jericho,
hoer, ondernemend, verwachtend,
verbergt mannen uit Israël,
een rood koord als teken.*

*Ruth,
buitenlandse vrouw uit Moab,
weduwe, gelost, verwonderd,
trouwt met een man uit Israël,
een sandaal als bewijs.*

*Bathseba,
vrouw van een Hethiet, een buitenlander,
tot weduwe gemaakt, een kind verloren,
trouwt met koning David van Israël,
Salomo, bewijs van Gods liefde.*

*Maria,
vrouw uit het geslacht van David,
in verwachting van de Geest,
trouwt met Jozef uit Nazareth,
Jezus, het grote bewijs van Gods liefde.*

*Wij ?
kinderen van dezelfde Vader,
tegelijk,
vreemdelingen, pelgrims op deze aarde,
soms verstoten, op de vlucht,
soms hopen, op een nieuwe toekomst,
soms ondernemend, in het koninkrijk,
soms ...
verwachtend ?*

*de wederkomst van Jezus,
het grote bewijs van Gods liefde.*

beloofd is beloofd !

*Naar aanleiding van: Genesis 38, Jozua 2, Ruth,
1 Samuël 12, Mattheüs 1, Openbaring 22.*

Maria

*Vijfde vrouw in het geslachtregister,
vrouw met een bijzonder leven,
ongetrouwd en onverwacht zwanger,
door de Geest
van de Zoon.*

*Zij schenkt aan haar eerste zoon
het Leven,
ver weg van eigen huis,
herders en magiërs komen op visite.*

*Zij bewaart alle woorden in haar hart,
van zijn geboorte,
zijn sterven,
opstanding en hemelvaart.*

*Maria,
vrouw met een bijzonder leven,
zo bijzonder,
dat ze heilig werd verklaard.*

*Wij ?
doen niet aan heiligen,
zetten Jezus in het middelpunt,
het Woord dat Leven werd,
Maria op de achtergrond.*

*En toch !
Maria kan ons inspireren:*

*ze zei,
de Heer wil ik dienen,
laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.
... zeggen we haar dat na?*

*zij mediteerde,
over Jezus' woorden,
... doen wij dat ook?*

*zij gaf Jezus het Leven hier op aarde,
... leven wij Jezus' leven hier op aarde?*

*Maria,
vrouw met een bijzonder leven,
zo bijzonder,
dat ze het waard is,
om onze inspiratiebron te zijn.*

Naar aanleiding van: Lucas 1 en 2