

Beste leden,

Het jaar 2022 is al weer twee maanden oud. De coronacrisis is naar de achtergrond verdwenen en heeft plaats gemaakt voor de oorlog in Oekraïne. We leven nu begin maart in een werkelijkheid die de meesten van ons een paar maanden niet voorzagen. Hoe het komende jaar zal zijn, weten we niet. Wat we wel weten is dat God – de Almachtige alles in Zijn hand heeft en bestuurt. Dat geloven we, vast en zeker.

Op 10 januari 2022 is het nieuwe kabinet – Rutte IV begonnen. Een ministersploeg met nieuwe beleidsthema's en nieuwe gezichten. Klimaat en stikstof krijgen apart aandacht evenals bijvoorbeeld armoedebestrijding. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is gelukkig gebleven. Dhr. Henk Staghouwer wordt de nieuwe minister van LNV en mevr. Christianne van der Wal de nieuwe minister voor Natuur en Stikstof.

Om de nieuwe koers en het nieuwe beleid kracht bij te zetten, worden er de komende jaren vele miljarden uitgegeven. Het wordt een spannende vraag of voor dat nieuwe beleid ook voldoende menselijk kapitaal beschikbaar is. Mensen die het werk in de zorg, de techniek, de land- en tuinbouw, etc. kunnen doen.

Als christenen die zich verbonden voelen met de agrarische sector hebben we ook 'kapitaal' in handen. Ons gebed, als wij diezelfde handen vouwen. Ons geloof, waardoor we ons verbonden voelen met onze God en onze naasten. Met de aarde, die Gods schepping is.

We hopen elkaar komend jaar weer (vaker) te mogen ontmoeten. Om elkaar te bemoedigen en te inspireren. We vragen u om te bidden voor deze wereld. Voor de inwoners van Oekraïense en de vluchtelingen. Voor ons land en onze regering, voor onze sector en de mensen die erin leven en werken. Voor al die agrariërs in Oekraïne die onder meer zorgen voor graan en plantaardige olie, die over de hele wereld wordt geëxporteerd.

We vragen u te delen van de liefde die God elke dag aan ons geeft. In deze tijd lijkt de onverbondenheid tussen mensen toe te nemen. We willen u daarom vragen om juist liefde en verbondenheid uit te delen.

*Nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste daarvan is de liefde.  
(1 Korinthe 13 vers, 13, HSV).*

---

Namens Christen Contact Christen Agrarisch (CCA):  
Jan Overeem (voorzitter), Wiggele Oosterhoff (beleidsmedewerker)

Namens CGMV agrariërs:  
Dick van der Horst (voorzitter), Niels Rook (directeur)