



Nieuwsbrief
Jaargang 3, nr. 3
(december 2022)



Advent

Het is begin december, de meteorologische winter is inmiddels begonnen. Maar door de warme herfst zitten er nog herfstbladeren aan de bomen. Gisteren hoorde ik een bioloog waarschuwen voor mogelijke last van hooikoorts tijdens de Kerstdagen. Grote kans dat dan de hazelaar alweer in bloei staat. De seizoenen en de natuur lijken 'van slag'.

Tegelijkertijd lees ik in de Bijbel over Gods belofte, namelijk dat de seizoenen elkaar zullen blijven opvolgen. Na de zomer komt de herfst en daarna komt de winter. Zo heeft God het bepaald, zo zal het altijd gaan. Gelukkig maar.

Het is begin december en boeren protesteerden gisteren weer bij het provinciehuis in Zwolle. Ze zijn het niet eens met de maatregelen die de provincie Overijssel neemt tegen zogenaamde PAS-melders. Het kabinet heeft eind november nadere stikstofplannen bekend gemaakt. Als vervolg op het rapport van Johan Remkes wil het kabinet een fors aantal boerenbedrijven in de buurt van natuurgebieden uitkopen. Hoe de regelingen er precies uit komen te zien, moet nog verder worden uitgewerkt. Desbetreffende boeren en hun gezinnen blijven daardoor voorlopig in onzekerheid. De een kan daar beter mee omgaan dan de ander.

Tegelijkertijd lees ik de Bijbel over Gods belofte, namelijk dat Hij er altijd was, is en zal zijn. Dat Zijn hand niet loslaat waar Hij mee begonnen is. Namelijk om Zijn Koninkrijk te stichten. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar liefde voor God, voor elkaar van jezelf de boventoon voert. Waar geen kromme of onrechtvaardige dingen gebeuren. Waar de ik-gerichtheid die we veel tegenkomen, echt verleden tijd is. Want tijd is tijdelijk, een intermezzo in de eeuwigheid.

Het is begin december, we leven in de Adventsweken en naar het Kerstfeest toe. Weken van hoop en verwachting. Tegelijkertijd noemen we deze weken ook wel de 'donkere dagen voor Kerst'. En misschien beleef jij deze tijd ook wel zo, donker en onzeker.

In de komende Verbinding (dec. 2022) blikken we in het hoofdartikel 'Geloof, hoop en liefde' terug en kijken we vooruit. Ook het Kerstgedicht gaat hierover. Vanaf deze plaats wens ik je alvast veel leesplezier en inspiratie toe.

Benoeming van Jan Overeem als voorzitter CCA

Ik de vorige Nieuwsbrief stond dat Jan Overeem als voorzitter van onze vereniging door wil gaan voor een derde termijn. Er konden tot uiterlijk vrijdag 30 september (12.00 uur) tegenkandidaten worden ingediend. Er waren geen tegenkandidaten. En daarom is Jan Overeem per 1 oktober herbenoemd als voorzitter van CCA. In de bestuursvergadering van 1 december jl. heeft het bestuur dit onder leiding van de vice-voorzitter Peter Slingerland bekrachtigd. Jan, succes en wijsheid gewenst!

Afscheid van Dick van der Horst als voorzitter CGMV agrariërs

Op donderdag 24 november jl. organiseerde CGMV agrariërs een landelijke (mid-)dag. Jan den Boer (coördinator Pastorale Agrarische Coaching en Lubbert van Dellen (Accon AVM) hielden beiden een lezing over ontwikkelingen in de agrarische sector en de impact

daarvan binnen agrarische families. Op de website van CGMV staat een uitgebreid verslag van deze bijeenkomst:

<https://www.cgm.nl/nieuwsbericht/verslag-ontmoetingsdag-agrariers-2022>

Aan het einde van deze bijeenkomst werd afscheid genomen van Dick van der Horst, als voorzitter van CGMV agrariërs. Dick was en is een gedreven man die jarenlang het gezicht van CGMV agrariërs is geweest. Hij doet landelijk een stapje terug, maar blijft regionaal nog wel actief.

Vanaf deze plaats bedanken we Dick hartelijk voor de jarenlange samenwerking tussen CGMV en CCA.

Toekomst van CCA

Bij dit kopje 'toekomst van CCA' moet ik allereerst denken aan dat ene lied, misschien ken je het ook wel:

*'wat de toekomst brenge moge, mij geleidt des Heren hand.
Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.'*

In de afgelopen maanden hebben we in het landelijk bestuur opnieuw nagedacht en gesproken over de toekomst van onze vereniging CCA. De directe aanleiding is het vertrek van bestuursleden uit het landelijk bestuur. Tegelijkertijd worden we al jaren geconfronteerd met een afnemend en vergrijzend ledenaantal.

In september hebben we een 'gespreksnotitie over de toekomst van CCA' gemaakt, met daarin:

- 1) een sterkte- en zwakteanalyse van onze vereniging,
- 2) vragen aan onze vereniging over wat nu het echte probleem is, hebben we een opvolgingsprobleem, een communicatieprobleem, een doelgroepprobleem of een meerwaarde probleem of misschien wel meerdere problemen?
- 3) ruwe schetsen van toekomstscenario's.

Met deze gespreksnotitie hebben bestuursleden gesprekken met de werkgroepleden in de regio's gevoerd. Dat waren goede, open, eerlijke en vruchtbare gesprekken. Op meerdere plaatsen wordt de meerwaarde van CCA gezien en ook ervaren. Regio's willen echt door met hun regionale activiteiten en hebben daarvoor wél een landelijke paraplu nodig. Het kwartaalblad *Verbinding*, deze Nieuwsbrieven en ook het CCA-boekje 'bewegen en bewogen' worden gewaardeerd. We worden gezien en gevraagd door andere organisaties, waaronder ook kerken met de vraag 'hoe kunnen we in onze gemeente naast de boeren staan?'

Tegelijkertijd zijn er ook zorgen, over het teruglopend aantal leden en ook de steeds kleinere groep mensen die de kar trekt. Hierin is CCA zeker niet uniek, deze trends zie je bij veel meer verenigingen en ook kerken, nietwaar?

Hoe verder?

Op basis van de input uit de regionale gesprekken zullen nu contouren voor de toekomst worden geschetst. We stellen ons een soort vijfjarenplan voor, inclusief meerjarenbegroting. Een eerste concept (!) willen we dan aan het begin van het nieuwe jaar bespreken met werkgroepleden uit de regio's. We hopen dan op de voorjaarsvergadering (voorjaar 2023) van CCA met concrete invulling hiervan te komen.

Vanaf deze plaats willen we je vragen om voor de toekomst van CCA te bidden:

Heer, wilt U CCA en haar leden van betekenis laten zijn in deze wereld?

RaboClubActie

De RaboClubActie in de regio Gelderse Vallei heeft dit jaar € 240,92 opgebracht. Een lager bedrag dan andere jaren. We denken dat de schaalvergroting van de Rabobank en daardoor afnemende verbondenheid met klanten in de regio én het feit dat alles digitaal gaat, hier een rol bij hebben gespeeld.

Desondanks, vanaf deze plaats, iedereen die op CCA heeft gestemd, heel hartelijk bedankt!

Goede Kerstdagen en jaarwisseling gewenst

We hopen je door middel van deze laatste Nieuwsbrief in 2022 weer te hebben bijgepraat. We wensen je alvast goede Kerstdagen en een goede jaarwisseling toe. Samen met hen die je lief zijn.

*Ga met God, en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen,
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.*

Houd voor activiteiten, bijeenkomsten of andere interessante zaken de website in de gaten, www.cca-nederland.nl.

Namens het bestuur van CCA, met vriendelijke groet,

Jan Overeem (voorzitter) en Wiggele Oosterhoff (beleidsmedewerker).